

Ζώνης Διαμαντόπουλος

τ. Διεθνής ΥΕΘΑ/ΓΕΑ

τ. Πρόεδρος Ένωσης Ποδοσφαιρικών

Σωματείων Πειραιά (ΕΠΣΠ)

Παλαιά Κοκκινιά - Πειραιάς

Τηλ. 210 4922173

Πειραιάς 22 Απριλίου 1996

Γνώρισα τον Πτέραρχο Κων/νο Δαβάκη, κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας μου στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, μεσούντος του ανταρτοπολέμου. Έφερε τον βαθμό του Αντισμήναρχου Ιππάμενου και ήταν Υποδιοικητής και Διευθυντής Ασφαλείας της Βάσεως, παράλληλα δε και Διοικητής του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ανανέωσης Πτητικής Ικανότητας (ΕΚΑΠΙ).

Η φήμη του ώς άριστου αξιωματικού και μεγάλου πολεμιστή του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και της Μέσης Ανατολής, διεχέετο σε όλη την Βάση, γι' αυτό και όλοι μας τον βλέπαμε με δέος και σεβασμό.

Συνδέθηκα μαζί του, καθώς με είχε συμπεριλάβει στην έμπιστη ομάδα που είχε επανδρώσει το Γραφείο Ασφαλείας της Βάσης.

Την περίοδο αυτή, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω και εγώ την προσωπικότητα του Κων/νου Δαβάκη.

Υπήρξε ένας πραγματικός και γενναίος πολεμιστής. Η δράση του ενθάρρυνε τόσο τους συναδέλφους του πιλότους, όσο και εμάς τους στρατεύσιμους, κατά την ταραγμένη εκείνη περίοδο.

Οι πτήσεις με δύσκολες και αντίξοες συνθήκες απεδείκνυαν το ήθος του Κων/νου Δαβάκη, δεδομένου ότι η θέση του, του παρείχε την δυνατότητα να παραμένει στο Διοικητήριο της Βάσης, συντονίζοντας εκ του ασφαλούς τις Επιχειρήσεις. Ουδέποτε όμως διανοήθηκε να πράξει τούτο και ήταν πάντοτε πρωτοπόρος σε όλες τις Επιχειρήσεις της Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας.

Παράλληλα με τις πολεμικές του υποχρεώσεις και τη φροντίδα του για τη διατήρηση των συνθηκών ασφαλείας του αεροδρομίου [εκπόνησε και υλοποίησε το αρτιότερο Σχέδιο Φρούρησης Αεροδρομίου, γι' αυτό και του εκφράστηκε η ευαρέσκεια του τότε Ανώτερου Διοικητού Αεροπορίας (ΑΔΑ) και μετέπειτα Αρχηγού ΓΕΑ Εμμανουήλ Κελαϊδή], η οποία μάλιστα αναγνώσθηκε σε ολόκληρο το προσωπικό της Βάσης], εκπαίδευε

ακατάπαιυστα τους χειριστές αεροσκαφών όλων των Μονάδων, στο ΕΚΑΠΙ, όπου όπως προανέφερα ήταν εκεί συγχρόνως Διοικητής. Κατά την περίοδο εκείνη, ανέπτυξε στενή συνεργασία με τον τότε Συνταγματάρχη και μετέπειτα Στρατηγό Στ. Ταβουλάρη (Στρατιωτικός Διοικητής της Περιοχής), πραγματοποιώντας σειρά εκκαθαριστικών Επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Δυτική Αττική.

Μετά την απόλυτή μου από τις τάξεις της τότε ΕΒΑ, συνέχισα επί μακρώ την συνεργασία μου με τον Πτέραρχο Κων/νο Δαβάκη ως μόνιμος υπάλληλος πλέοντης Πολεμικής Αεροπορίας. Τον διορισμό μου ως και τη μετέπειτα εξέλιξή μου στην Αεροπορία, τα οφεύλω στον Κ. Δαβάκη και τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.

Το στοιχείο εκείνο που με εντυπωσίασε ήταν το συγκινητικό και ανιδιοτέλες ενδιαφέρον του για τον παράγοντα άνθρωπο. Βοηθούσε τους πάντες χωρίς καμία διάκριση. Δεν έμενε ασυγκίνητος μπροστά στα ανθρώπινα προβλήματα. Και αυτό το διέκρινες σε ένα άνθρωπο βαθιά πληγωμένο από τους “συνανθρώπους” μας Κομμουνιστές, όπου τα Χριστούγεννα του 1944, ενώ αυτός πολεμούσε τους εχθρούς της Πατρίδος στη Μέση Ανατολή - συνέλαβαν στον Πειραιά και κατακρεούργησαν τους γονείς και τους αδελφούς του.

Ο Κων/νος Δαβάκης έδωσε αξία σε όσες θέσεις κατέλαβε. Όχι μόνο από το στρατιωτικό και διοικητικό του εργο, που υπήρξε λαμπρό, αλλά μέσα από την ανθρώπινη πλευρά του εαυτού του, που τον είχε καταστήσει αγαπητό και δημοφιλέστατο.

Το αποκορύφωμα της στενής μας συνεργασίας υπήρξε η ανάληψη από αυτόν της Διοίκησης της νεοσυσταθείσας τότε (1954) παντοδύναμης και ανεξάρτητης Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας ΓΕΑ και ΥΠΑ. Αυτή η θέση, με αρμοδιότητες περισσότερες και μεγαλύτερες ακόμη και από του Αρχηγού ΓΕΑ, τον καθιέρωσε στην συνείδηση του προσωπικού της Πολεμικής και Πολιτικής Αεροπορίας αφενός και της Πολιτικής Ηγεσίας της Χώρας αφετέρου, ως σπάνιο ηγέτη και άνθρωπο. Η θέση αυτή τον καθιέρωσε ως τον Αξιωματικό Σύμβολο της ενότητας, της ηρεμίας και της παύσης των αδίκων διώξεων στο Όπλο της καταταλαιπωρημένης Αεροπορίας.

Μετην ανάληψη της Διοικήσεως της Ασφαλείας ΓΕΑ, ίδρυσε το Τμήμα Διαφωτίσεως, όπου στρατευμένοι καθηγητές φιλόλογοι, θεολόγοι, ιερείς και δημοσιογράφοι, εστέλοντο σε όλα τα αεροδρόμια και Αεροπορικές Υπηρεσίες της Χώρας και ανέλυαν, επεξηγούσαν και δίδασκαν στους

στρατευμένους την Ελληνοχριστιανική Ιστορία και Πολιτισμό της Χώρας μας, την αγάπη για την Πατρίδα, την Ορθοδοξία και τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δημιούργησε επίσης δύο τμήματα αστυνομίας και χωροφυλακής με αποσπασμένους από κάθε Σώμα στην Ασφάλεια του ΓΕΑ, που ασχολούντο με την παρακολούθηση, έλεχγο και αξιολόγηση των φακέλων όλου του ήδη υπάρχοντος τότε προσωπικού ως και του υπό πρόσληψη πολιτικού προσωπικού ή υποψηφίων μαθητών αεροπορικών σχολών ή σμηνιτών με επικεφαλείς του κάθε τμήματος Αστυνομικό Διευθυντή Β' και Αντι-συνταγματάρχη Χωροφυλακής αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο αποχαρακτηρίστηκαν και διασώθηκαν εκατοντάδες Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σμηνίτες και πολιτικό προσωπικό που είχαν άδικα προγραφεί από προηγούμενες καταστάσεις. Δημιούργησε τμήμα παρακολούθησης - αξιολόγησης των Γραφείων Ασφαλείας των Μονάδων και Υπηρεσιών, των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, των Αεροσκαφών και του λοιπού υλικού της Αεροπορίας. Με αυτό τον τρόπο, πέτυχε τον περιορισμό σε μέγιστο βαθμό της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, ενώ τα διάφορα εθνικά έργα και έργα του ΝΑΤΟ εκτελούντο σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά γράμμα. Πέτυχε επίσης τον περιορισμό εις το ελάχιστο των πάσης φύσεως ατυχημάτων. Εκείνο όμως που έγινε αντικείμενο ευμενών σχολίων από άλλες συναφείς Υπηρεσίες της Χώρας ήταν το Τμήμα Κατασκοπείας - Αντικατασκοπείας με φοβερές, αξιοζήλευτες και ανεπανάληπτες επιτυχίες. Με τοποθέτησε τότε (και παρέμεινα εκεί μέχρι την αποστρατεία του το 1962), επικεφαλή του Τμήματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας, με αρμοδιότητες τις προσλήψεις, εκδόσεις αδειών εργασίας, αδειών εισόδου - εξόδου για τους υπάλληλους της ΥΠΑ και των Ελληνικών και Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών, σε όλα τα αεροδρόμια της Χώρας.

Παράλληλα εκείνη την περίοδο, εγώ και μερικοί άλλοι αξιωματικοί και υπάλληλοι της Αεροπορίας, βοηθούσαμε στον τιτάνιο αγώνα που είχε αναλάβει σχετικά με την αποστολή οπλισμού στον τότε Αρχηγό της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα - Διγενή.

Το βάρος και η αξία του Κων/νου Δαβάκη αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αμέσως μετά την αποστρατεία του, καταργήθηκε η παντοδύναμη Διεύθυνση Ασφαλείας με τις πολυσχιδείς δραστηριότητες. Εκεί, πράγματι, έμεινε η σφραγίδα του ανεξίτηλη και το όνομά του χαραγμένο με χρυσά γράμματα.

Επίσης, διακρίθηκε ιδαίτερα ως Αρχηγός του Β' Κλάδου ΓΕΑ, όπου η

αντικειμενικότητά του και απονομή δικαίου φάνηκαν σε όλα τους το μεγαλείο. Οι νόμοι που θέσπισε τότε, εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα ακόμη. Οι μεγάλες του ικανότητες, το απαράμιλλο ήθος του και το εκσύγχρονιστικό του πνεύμα, φάνηκαν αμέσως όταν ανέλαβε τη Διοίκηση του Κρατικού Αερολιμένα Ελληνικού, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Αεροπορικής Βάσης Φαλήρου, της Ελληνικής Αεροπορικής Αστυνομίας.

Εκεί όμως που κατέστη διεθνούς φήμης αξιωματικός, ήταν το πέρασμα του από το Κεντρικό Στρατηγείο του NATO στο Παρίσι. Η δημιουργία μεταγενέστερα από ελληνικές και ξένες προσωπικότητες του «Διεθνούς Ιδρύματος Προαγωγής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων Πτέραρχοι Λ. Νόστραντ και Κ. Δαβάκη», αποτελεί μία από τις μαρτυρίες για τη διεθνή του καταξίωση.

Με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά (ΕΠΣΠ), διαπίστωσα και πάλι ότι η αγάπη του προς τον αθλητισμό υπήρξε πιγγαία, ανιδιοτελής και μεγάλη. Από τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, υπήρξε ποδοσφαιριστής του Ευρώτα Πειραιώς - φυτώριο του Ολυμπιακού Πειραιώς - και δεν έπαψε ποτέ να ενθαρρύνει, να συμπαρίσταται και να δημιουργεί στο χώρο του αθλητισμού, είτε στην Πολεμική Αεροπορία, είτε στην γενέτειρά του, τον Πειραιά. Υπήρξε αρωγός των περισσότερων στρατευμένων αθλητών των Πειραιϊκών συλλόγων. Ιδιαίτερα μεγάλη επίσης υπήρξε η προσφορά του στον Πειραιϊκό αθλητισμό κατά την περίοδο που διετέλεσε Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Προβολής Ελληνικής Οικονομίας. Υπήρξε ο άνθρωπος που με ενεθάρρυνε, με βοήθησε και μου συμπαραστάθηκε, αγωνισθείς μαζί και δίπλα μου, κατά την διάρκεια των προσπαθειών μου για την αγορά των γραφείων, όπου και μέχρι σήμερα στεγάζεται η ΕΠΣΠ. Για όλους όσους τον ζήσαμε από κοντά, είναι ο μπάρμπα - Κώστας και πατέρας μας.

Για την προσφορά του στο Πειραιϊκό ποδόσφαιρο τιμήθηκε επί των ημερών μου σε λαμπτρή τελετή από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά (ΕΠΣΠ) αφενός και αφετέρου από την Αθλητική Ένωση Νίκαιας (μετέπειτα Ιωνικός), ομάδα της Α' Εθνικής κατηγορίας τότε, όπου του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου της.

Είμαι ευτυχής που γνώρισα και συνεργάστηκα με τον σπουδαίο και σπάνιο αυτόν άνθρωπο, τον Πτέραρχο Κων/νο Γ. Δαβάκη. Ευγνωμονώ τον Θεό για αυτό.