

**ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΔΑΒΑΚΗ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ**

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Συμπληρώθηκε αυτές τις μέρες ένας χρόνος από την ανάληψη της Δημαρχίας του Πειραιά από την Δημοτική Αρχή του κ.Μώραλη της οποίας είστε επίλεκτο στέλεχος. Πώς αποτιμάτε εσείς αυτόν τον χρόνο;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Είναι γεγονός ότι παραλάβαμε τον Δήμο σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία εξαιτίας της πολύχρονης κρίσης που επιδεινώθηκε από τις διαδοχικές εκλογές και το CAPITAL CONTROL. Δυστυχώς αναλάβαμε τις τύχες της πόλης την ώρα που η χώρα είναι ρημαγμένη και τα περιθώρια που είχαμε ως Δήμος εξαιρετικά ασφυκτικά, διότι αφ' ενός δεν υπήρχαν πόροι, τα ανταποδοτικά έσοδα από τη ΔΕΗ έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και αφετέρου το προσωπικό φυλλοροεί λόγω αποχωρήσεων ή συνταξιοδοτήσεων χωρίς να επιτρέπεται η αναπλήρωσή του λόγω απαγόρευσης των προσλήψεων. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε σε αυτό το διάστημα να λειτουργεί ο Δήμος αποτελεσματικά, να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να καταβάλλονται οι μισθοί των εργαζομένων στην ώρα τους. Όπως αντιλαμβάνεσθε αυτό που φαίνεται απλό, στη σημερινή συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το πετύχαμε όμως χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Δημάρχου Γιάννη Μώραλη, τις συνεχείς επαφές του και πιέσεις του προς την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία και στη Διοικητική εμπειρία που έχει λόγω της πολύχρονης άσκησης Διευθυντικών καθηκόντων στον Ιδιωτικό Τομέα. Αν αναλογισθούμε τη κρίση που μαστιάζει τη χώρα και το ότι πολλοί Δήμοι ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να μην έχουν προϋπολογισμό, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι στο Πειραιά γίνεται πράγματι κάτι πολύ σημαντικό και αξιοπρόσεκτο. Δεν θα πρέπει όμως να παραλείψω να επισημάνω ότι το Δήμος έχει την τύχη να ταυτίζεται σε ένα μεγάλο μέρος με τον Ολυμπιακό, Πρόεδρος του οποίου είναι ένας ακραιφνής Πειραιώτης και ο πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού μας ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος μέσω χορηγιών και δωρεών βοηθάει με κάθε τρόπο την ανάπτυξη της Πόλης αλλά παράλληλα φροντίζει αθόρυβα για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας της Κοινωνικές δομές του Δήμου και της Πειραιϊκής Εκκλησίας. Έτσι φθάσαμε στο σημείο ο Πειραιάς σε μία περίοδο που έχουν σταματήσει ακόμα και τα έργα που γίνονται μέσω ΕΣΠΑ, να κάνει δενδροφυτεύσεις, ανακατασκευές ή κατασκευές Παιδικών Χαρών, ανακαινίσεις πεζοδρομίων, επικαλύψεις με καλαίσθητες εφαρμογές των εξωτερικών όψεων παλαιών κτηρίων και ένα πλήθος ακόμα έργων που αποκαθιστούν την εικόνα της Πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εσείς τι απολογισμό μπορείτε να κάνετε;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Όπως είχα την ευκαιρία να ξαναπώ, εκείνο που προσπάθησα και προσπαθώ είναι να ανεβάσω την ποιότητα των

Συνεδριάσεων, να αποκαταστήσω το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου και να βελτιώσω στον υπερθετικό βαθμό τις υποδομές της Αίθουσας Συνεδριάσεων ώστε οι διαδικασίες να γίνονται κατά τρόπο υποδειγματικό, άνετο και άψογο όπως αρμόζει σε ένα Δήμο με το κύρος και την Ιστορία του Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες αποστολής με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Φορείς της Πόλης, των εισηγήσεων των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου που εμπεριέχονται στην Ημερήσια Διάταξη. Πρόκειται για κάτι απόλυτα καινοτόμο και επαναστατικό που εφαρμόζεται σε πολύ λίγους Δήμους. Το οποίο όμως εμείς έχουμε ξεκινήσει και το προχωράμε με ταχύτετους ρυθμούς. Επίσης έχω δώσει βαρύτητα στην εφαρμογή των κανονισμών για να γίνονται οι Συνεδριάσεις σε καλό κλίμα και να μη δυναμιτίζονται από αντικανονικές παρεμβάσεις. Οφείλω να πω πως όλοι οι συνάδελφοι έχουν κατανοήσει την προσπάθεια αυτή που γίνεται και βοηθάνε με τον τρόπο τους στην επιτυχία της.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Είπατε προηγουμένως ότι οι συνεχείς εκλογές δημιουργούν προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία της χώρας αλλά και του Δήμου. Σε λίγες μέρες όμως έχουμε πάλι εκλογές. Τι έχετε να πείτε γι' αυτές;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Αν και ο ρόλος μου είναι καθαρά αυτοδιοικητικός, δεν μπορώ ως πολίτης αυτής της χώρας να μην έχω άποψη για την πολιτική κατάσταση. Σαφώς λοιπόν πιστεύω ότι οι προσεχείς εκλογές είναι κρίσιμες γιατί το διακύβευμα πλέον είναι αν οι θυσίες που έκανε, κάνει και θα κάνει ο Ελληνικός Λαός με τα συνεχή μνημόνια θα πιάσουν τόπο ή αν θα πάνε χαμένες.

Η προσωπική μου άποψη είναι πως το σύνθημα πλέον πρέπει να είναι μία λέξη: ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Κάποτε το σύνθημα ήταν ΑΛΛΑΓΗ. Τώρα πρέπει να είναι ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Η χώρα μας έφθασε εδώ που είναι γιατί σταμάτησε να παράγει. Ο πρωτογενής τομέας, Γεωργία, Κτηνοτροφία που ήταν επί 10ετίες η βάση της Οικονομίας μας έχει εξανεμισθεί. Ακόμα και προϊόντα που κάποτε είχαμε στην αυλή μας, τώρα τα κάνουμε εισαγωγή από Αίγυπτο, Τουρκίας και άλλες τριτοκοσμικές Χώρες. Έχουμε τομείς να διακριθούμε και να παράγουμε, αρκεί να στραφούμε σε αυτούς και να μη θεωρούμε τη δουλειά του αγρότη, του παραγωγού, του κτηνοτρόφου υποτιμητική. Η παραγωγή δεν γίνεται στα Γραφεία, γίνεται στους χώρους δουλειάς και στα χωράφια. Να αποφασίσουμε να γίνουμε παραγωγικοί για να σωθούμε. Είναι γεγονός ο Αλέξης Τσίπρας ενώ ήλθε μετά Βαϊών και Κλάδων υποσχόμενος λύτρωση του Ελληνικού Λαού από Μνημόνια και φτώχεια, έδειξε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι και ακολούθησε την τακτική Σαμαρά και Βενιζέλου. Από την άλλη έχουμε μία Νέα Δημοκρατία απαλλαγμένη από τα βαρίδια και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος με έναν νέο Αρχηγό του Βαγγέλη Μεϊμαράκη που διασφαλίζει την ενότητα, τη συσπείρωση και τη συνέχεια της Συντηρητικής Παράταξης και πείθει τον κόσμο ότι τουλάχιστον είναι ειλικρινής και δεν τον εμπαιζει κατά συνέπεια θεωρεί ότι αυτή τη φορά τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τον Αλέξη Τσίπρα αφού έχει πλέον

απέναντί του ισχυρό αντίπαλο, ικανό να του πάρει ακόμα και την πρωτιά κάτι που μέχρι πριν λίγες μέρες φαινόταν αδύνατο.

Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα σκληρό ντέρμπι στις εκλογές και τολμώ να δώσω προβάδισμα στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη γιατί φαίνεται ότι έχει κατανοηθεί από τον καταταλαιπωρημένο Ελληνικό Λαό ότι ήρθε η ώρα της επιβράβευσης των έντιμων, των ειλικρινών και των συνεπών αγωνιστών.